

DEN BEDSTE TID PÅ ÅRET

Den 3. Juli tog mig og mit springhold til Italien. Vi tog en luksus-bus hvor vi havde to chauffører som vi kaldte for Jens vejmand og Finn vej.



Vi kørte turen til Gedser og tog færgen til Rostock og kørte videre gennem Tyskland, Østrig og Italien. Da vi ankom til Italien gik i ud for at spise frokost. Det tog 1 og en halv time at få tre bakker pomfritter☹️. Jeg var sammen med Anna der også går på holdet. Da vi endelig havde fået vores mad gik vi rundt og kiggede butikker. Jeg købte en badebold i flere farver og lige pludselig kom der en gammel dame hen til mig og sagde: hø hæ og havde kun en fortand. Bagefter mødtes vi på hotellet og gik ned og badede. Mig og Anna lavede en konkurrence om hvem der kunne finde den største musling.

Næste dag var der generalprøve om morgenen til om aftenen hvor vi skulle opvise med vores spring serie. Derefter tog vi i badeland og hyggede os indtil at vi skulle opvise. Til opvisningen gik

det rigtig fint og vores springlærer Karen var rigtig stolt af os og gav os masser af ros. Så skulle vi hjem på hotellet og spise aftenmad hvor jeg var den eneste der fik god mad pga. min glutenallergi. De fik klamme tyske dåsepølser men jeg fik stegt kylling med pomfritter 😊. Vi var trætte og gik i seng.

Næste dag skulle vi opvise på den store scene midt på dagen med vores indianer serie på den store scene.



Efter det var vi i badeland som lå ikke så langt væk fra hotellet. Det var rigtig sjovt og der var en masse sjove rutsjebaner. Karen vores springlærer fortalte sjove gyser historier om aftenen og vi tog ud og spiste is på en cafe. Jeg fik en Nutella is som smagte rigtig godt.

Næste dag var vi i Mirabilandia som er en forlystelsespark i Italien. Jeg prøvede en mega sjov rutsjebane med mange loops og vandt en stor minion-bamse. Der var vi indtil kl. 4 hvor vi skulle hjem til vores hotel. Den dag fik vi nok af hotellet og flyttede til et andet der var meget bedre end det første 😊. Samme dag skulle vi til en opvisning med vores springserie kl. 23:00 om aftenen.

Næste dag skulle vi køre hjem igen det var rigtig hyggeligt og jeg sad sammen med Anna, Ulrikke, og Nanna. Vi spillede kortspil som bøvs, røvhul, fisk, krig og andre. Vi gik først i sen meget sent og derefter sov vi alle sammen.

Næste dag vågnede vi alle op til at vi skulle med færgen. Da vi hold og ventede på færgen kom der en anden dansk bus og Karen skulle bare blære sig med noget så hun tog vores chek hvor der stod 25,000 på og holdt den op foran vinduet. På færgen var der vildt billigt og jeg købte: Big Ben karameller, 32 kinder barer, skittles, og en cocio☺. Derefter spillede vi bøvs og satsede slik på hvem der vandt.

Det var en rigtig hyggelig, spændende og god tur og jeg fik en masse nye venner☺