

Indlæg til ST:LYNGBY I.F.

Kirsten og Jeg var inviteret til klubfest på Arresøhus d. 14 nov. Vi har ikke deltaget der de senere år selv om vi har kommet meget i klubben til diverse fester, men denne gang besluttede vi at det kunne være sjovt at opleve den gode atmosfære som altid er der når klubben holder fest.

Under festen med rigtig god mad bliver der på et tidspunkt et stop hvor der traditionen tro skal uddeles flids-priser og præmier, der var topscore pokal, der var for flest kampe på serie 4 holdet m.m. men stor var overraskelsen da mit navn blev kaldt frem,

af I.F "VENNER" de ville gerne hædre mig for min indsats med arbejdet i foreningen, de ville udnævne mig til ÆRES MEDLEM nr. 3 og det kom meget bag på mig at det som jeg hygger mig med på mine gamle dage kunne gøre mig til æresmedlem

tusind tak. Der blev også udnævnt et æresmedlem nr.4 og det var min gode ven og medhjælper Anders Jørgensen og han har virkelig også fortjent den hæder, han møder alt tid frem når vi har brug for en hjælpende hånd til loppeafhentning og teltudlejning.

Mine historie:

Jeg er Hillerød dreng med en fortid i H.G.I. tidligere ULERØD GYMNASTIK FORENING, jeg begyndte med fodbold i 1954 banen lå på Frejasvej der hvor NETO ligger i dag, og om vinteren gik vi til gymnastik på NYHUSE SKOLE

(senere rådhuset), og om sommeren spillede vi fodbold, og som årene gik flyttede klubben til SELVSKOV STADION, jeg var nu blevet ynglinge spiller 17 år og som det jo også er her i klubben blev jeg ungdomstræner og fik et lilleputhold som min opgave, jeg blev også valgt ind i fodbold bestyrelsen og det var en stor oplevelse at kunne være med til at forme afdelingens udvikling. Vi byggede klubhus og grusbane med lys.

Jeg kunne nu også se vigtigheden i at der var nogle frivillige som kunne aflaste bestyrelsen i det daglige arbejde og derfra stammer interessen for frivilligt at kunne hjælpe foreningen i kulissen.

Kirsten og Jeg kom til Meløse sommeren 1970 og fandt hurtigt ud af at det var i ST.LYNGBY I.F. vi ville dyrke vores fritids aktiviteter, klubben havde den samme ånd

Som vi kendte fra Hillerød.

Jeg sad i Hovedbestyrelsen her i klubben og var med til at anlægge det nuværende stadion sammen med Sejer og Erling Nielsen m.fl. det var en stor opgave men ved fælles hjælp blev det til et rigtig godt anlæg med plads til flere baner når behovet kom her.

På grund af en del rejsearbejde på jobbet valgte jeg at holde en pause fra bestyrelses arbejdet, men nu efter jeg er blevet pensionist og tiden er til det, arbejder jeg nu "fuldtids" på stadion, og det giver mig indhold i hverdagen, og jeg vil lige nævne min dejlige kone Kirsten (fru Larsen) for hun har også den samme interesse for sporten som jeg har, og hendes familie var gym. Instruktører i H.G.I i mange år, så æblet falder ikke langt fra stammen som man siger.

Med ønsket om at der stadig er folk som vil bakke op om idrætslivet i de frivillige idrætsforeninger med det sociale sammen hold det giver slutter jeg her.

Henning Larsen
Bolandsvej 5
Meløse